

**A Purim message from the Yedidya Chairpersons      מסר לרגל פורים**  
**מיושבי ראש קהילת ידידיה**

English to follow

אדר ב' תשע"ט – פברואר/מרץ 2019

חברי קהילת ידידיה יקרים,  
חג הפורים הוא אחד משיאי לוח השנה הקהילתי. ולמה לא? זו חגיגה אמתית של רוח  
הקהילה, עם פעילויות לכל הגילים והמון כיף!

זהו גם זמן לחלוק את שמחתנו עם אנשים שהגורל הטיב איתם פחות באמצעות השתתפות  
בפרויקט הפורים. הפרויקט מגייס כספים לקופת הצדקה של הקהילה ותומך בהפעלה היום-  
יומית של בית הכנסת.

גם השנה, את משלוחי המנות שלנו תספק עמותת שק"ל- המשלבת אנשים בעלי צרכים  
מיוחדים בקהילה.

כל חברי הקהילה יקבלו משלוח מנות ללא תלות בתמיכתם בפרויקט. אנחנו מעריכים את  
שותפתכם בקהילתנו וזו הזדמנות לומר תודה. חברים רבים בוחרים לתרום לפרויקט במקום  
להכין משלוחי מנות אישיים לחברי הקהילה, ושמות התורמים יכללו ברשימה שתצורף  
בעותק מודפס או אלקטרוני.

**אנו ממליצים על תרומה של 400 ש"ח**, אבל כל תרומה תתקבל בברכה. התרומות,  
כרגיל, מוכרות ע"י מס הכנסה. כבעבר, רק אחוז קטן מסכום התרומה ישמש לכיסוי  
ההוצאות של המשלוחים לחברים ולחיילים, והיתרה תחולק בין קופת הצדקה לתקציב בית  
הכנסת.

קופת הצדקה מעניקה תמיכה וסיוע לנזקקים בהוצאות חיוניות כמו טיפול רפואי, טיפולי  
שיניים, שכר דירה, חשבונות, מזון, ספרי לימוד והסעות לבתי ספר.

החלק המיועד לתקציב השוטף מסייע בהפעלת פעילויות חדשניות כמו פעילות הנוער,  
שבתות עיון, ולסבסוד דמי חבר לחברים הזקוקים לכך.

להשתתפות, אנא עקבו אחר ההוראות באתר, כולל אפשרויות תשלום בצ'ק, בכרטיס אשראי  
ובפייפאל. אנא מלאו את הטופס באתר לא יאוחר מיום 17.3.19, המועד האחרון לקיום  
מצוות מתנות לאביונים באמצעות תרומה זו.

כמובן שגם תרומות לאחר מועד זה תתקבלנה בתודה. צדקה היא פעולה מרכזית של  
הקהילה, לאורך השנה כולה.

זכרו לקיים את מצוות משלוח מנות ושלחו שני סוגי מזון לחבר אחד בשושן פורים.

עזרו לנו לייצר פורים שמח ומיוחד!

A Purim message from the Yedidya Chairpersons

Adar 5779 – March 2019

Dear Kehillat Yedidya Members,

Purim is one of the highlights of our community calendar. And why not? It's a celebration of our community spirit, with activities for every age and tons of fun to boot.

Its also the time we can share our joy with others less fortunate than us through participation in the Purim Project, which helps raise money for our Kupat Tzedaka and also for running of our shul.

As last year, our *mishlochei manot* this year will be food gifts provided by Shekel, a local nonprofit which integrates people with special needs into the community, and with whom we have partnered in the past.

Also, each *mishloach* will, as far as possible, be given personally to all Yedidya members, whether or not they have contributed to the Purim Project. We appreciate your being part of Yedidya, and this is one of our ways of saying thanks. Many members choose to contribute to the project, in lieu of preparing individual *mishloachei manot* for their friends in Yedidya.

**We recommend a contribution of NIS 400**, but any amount is welcome and appreciated. The names of all contributors will be included in the list to be available, in print form or electronically, once the *mishlochei manot* are ready. All contributions are tax-deductible.

As before, **only a small percentage of monies raised will be used to cover the costs of the *mishloach manot* packages** for members and our soldiers. The rest will be split evenly between our *kupat tzedaka* and Kehilat Yedidya's general fund.

The *kupat tzedaka* provides financial assistance to people needing help in paying for essentials such as medical and dental care, rent, utility bills, groceries, school books, and transportation to school.

The part of the contribution that goes to the general fund helps us fund important and innovative programs in our shul like our youth program, shabbatot iyun, and subsidize membership for those in need.

To participate, please follow the instructions on [this website](#), which include how to pay by check, credit card, or PayPal. Please complete the form on the website and make the payments no later than **March 17**, the latest date to fulfil the mitzvah of *matanot l'evyonim*.

Of course, payments made to the Purim Project after that date will still be gratefully received. *Tzedaka* is *tzedakah* all the year round.

Remember, to fulfil the mitzvah of *mishloach manot* send two foods to one friend on Shushan Purim, Friday, March 22nd.

So, help us make this Purim really special and happy.

